

DE RUIMTE ONDERZOEKEN EN SNOEPJES UIT DE LUCHT HAPPEN

Wetenschap en technologie, onderzoeken en spannende dingen beleven. Het hoort allemaal bij een reis naar de ruimte. Tijdens zogenaamde theatercolleges inspireert André Kuipers graag zo veel mogelijk kinderen met interessante en grappige verhalen over zijn ruimte-avonturen. David Wiersma uit groep 7 van IKC de Kinderkoepel uit Leeuwarden was bij zo'n theatercollege aanwezig. Hij was na afloop zo enthousiast dat hij zijn ervaringen graag met de lezers van Bètapunt Noord Magazine wil delen.

'Op zaterdag 21 maart hield André Kuipers in De Harmonie in Leeuwarden een lezing over het leven van een astronaut. Ik zat achter in de zaal en zag het best goed. Het duurde even maar toen begon er een filmpje over een raket die opsteeg, daarna kwam André binnen. Hij begon te vertellen over hoe hij als kind droomde over de ruimte nadat hij superheldenspeelgoed kreeg.

Toen de Nederlandse astronaut Wubbo Ockels de ruimte inging wilde hij dat ook. "Ik dacht eerst dat alleen de Russen dat konden maar later bedacht ik dat het ook gewone mensen zijn." Toen hij uiteindelijk werd aangenomen kreeg hij heel veel training. Hij was de eerste week in Rusland daarna in München en ga zo maar door. Heel veel training dus. "Ik denk dat ik wel tachtig procent van de training voor noodgevallen aan het oefenen was", zei hij.

"Uiteindelijk ga je dan naar de ruimte en je hebt maar één angst: dat het niet doorgaat.



Zijn collega slikte pijnstillers. Toen André vroeg waarom, vertelde hij dat je heel veel kramp krijgt. En dan 3,2,1 zazziganije! Je schiet de lucht in en na twee dagen kom je aan bij het ISS (International Space Station). Je zweeft naar binnen en opeens ben je in een andere wereld. Je hebt nog moeite met het zweven en zet te hard af. Je plast door een stofzuiger en je urine wordt

omgezet in water, dan drink je de plas van je collega dus.

Na een half jaar ga je terug. Bij zijn eerste vlucht was een lek ontstaan en dat was best spannend maar uiteindelijk ging het goed. Dan ga je door de dampkring weer terug naar huis. Bam! Je knalt op de aarde en het eerste wat je krijgt als je terug bent is een visum, omdat je illegaal het land bent binnengekomen. Daarna ben je een hele maand proefkonijn omdat er allerlei tests op je uitgevoerd worden."

Er kwamen nog wat vragen en daarna was het klaar. Ik ben met André op de foto geweest en heb nog een handtekening gekregen. Nog meer reden om ook astronaut te worden. Dat wil ik omdat ik dingen in de ruimte wil onderzoeken en omdat ik M&M's uit de lucht wil happen. Het was een hele leuke en interessante avond.'